



SCHILDEREN



Schilderen is een heerlijke manier om ontspannen bezig te zijn. Om je gedachten te verzetten, de alledaagse dingen te vergeten én misschien zelfs je schildertalent te ontdekken.

Ontdek je talent achter het schilderdoek

We werken met verschillende materialen zoals pastelkrijt, aquarel- en acrylverf. Elk materiaal vraagt om een andere behandeling en dus om een andere schildertechniek. Je leert de basisbeginselen van de verschillende technieken op een ontspannen manier in een ontspannen omgeving. Je merkt dat het mogelijk is om op een creatieve manier je gevoelens te uiten.